



24. ÅRGANG, FEB 2016

INDHOLD

- Nytårshilsen fra museets formand
- Nytårshilsen fra præsidiets formand
- Kustodechefen gør status
- Jutlandia Ekspeditionen (1951-1953)
- Velkommen til FN Museets lillestore webshop
- Person og familie støttemedlemmer
- Foreninger og firma støttemedlemmer
- FN Museets venner
- Super støtter
- F-16 i kamp mod IS
- "Train the Trainer" in Kenya, maj 2015
- Bestyrelse
- Præsidiets
- Ambassadører
- De Blå Baretter

FORSIDEN

Mindesmærket for Jutlandia ved Langelinie i København samt Jutlandia for anker.

TRYKT

Lasertryk A/S

OM DENNE UDGIVELSE

Årsskrift for FN Museet udgives en gang om året i marts måned. Årsskriftet er trykt i 900 eksemplarer og udsendes til museets støttemedlemmer samt Forsvarets udsendte enheder.

UDGIVET AF

FN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 7467 6855
www.fnmuseet.dk

FN MUSEET

*Danmarks Internationale Veteranmuseum
Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Associeret medlem af Museum Sønderjylland.*



Nytårshilsen fra Museets Formand

Af formand

Per Amnitzbøl Rasmussen

FN Museet i Frøslevlejren – Danmarks Internationale Veteranmuseum ønsker alle i og omkring museet et godt og velsignet Nytår. Det være sig de mange støttemedlemmer, alle kustoderne og præsidiets samt bestyrelse. Kort sagt: alle dem som gør det muligt at have et flot og unikt FN Museum i Danmark.

Med stor respekt vil jeg også gerne sende en nytårshilsen til alle vores ”historiekrivere” – alle jer der har valgt at gøre tjeneste i de nuværende missioner – vores kommende historier og fundament i FN Museet – Danmarks Internationale Veteranmuseum.

2015 – endnu et rekordår

Sidste års nytårshilsen sluttede med: lad os sammen gøre 2015 endnu bedre!

Selvom det syntes umuligt, så lykkedes det igen at løfte overlæggen, takket være alle I aktive omkring museet. Tusinde tak for det!

Besøgstallet steg med 19 % og sluttede på 20.145 gæster. Omsætningen i vores tre salgsarrangementer er samlet steget med utrolige 20 %. Vores Benjamin støttemedlemmer er dog kun steget med ganske få procent – men bedre end tidligere.



Fremgangen i salget skyldes helt sikkert det nye Veteranmærke og de produkter som fulgte med, samt miniaturemedalje-sættet af ”Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948 – 2009”, og naturligvis jeres lyst til at købe disse vare!

Mange VIP besøg og donationer:

FN Museets stigende anerkendelse rundt om i landet og årets mange donationer, kan helt sikkert føres tilbage til årets mange spændende VIP besøg. Først kom daværende forsvarsminister Nikolai Wammen – han havde skatteministeren med – så fik vi besøg af Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. Senere chefen for Veterancentret oberst Jette Albinus og her i november vores nyeste præsidiemedlem oberst Palle Mikkelsen. De har alle sat nogle flotte aftryk i FN Museets omdømme.

Museet har modtaget donationer så vi kunne have gratis adgang til museet i 2015 og de kommende ud-

stillinger i 2016 er alle finansieret nu.

Nye tiltag i 2016:

Politiudstillingen vil blive ny-etableret, missionstavlerne vil blive opdateret, holdbøgerne bliver eksponeret, Hærens Mindebog og Flyvevåbnets Mindebog vil blive eksponeret. Årets særudstilling bliver om KFUM Soldatermission og vi håber på at have kræfter til en Maliudstilling. Og så har vi iværksat en total energirenovering af barakken, takket være bl.a. Syd Energis Vækstpulje.

Bestyrelsen har indgået en principbeslutning om, at gøre adgangen til museet gratis i fremtiden. Hellere have mange gæster og en usikker økonomi, end en sikker økonomi og få gæster. Så må vi i fællesskab skaffe midlerne til det. Vi tror og arbejder på det.

Et stærkt præsidium:

Major Bent Agger er i årets løb trådt ud af præsidiets og samtidig udnævnt til ambassadør for FN Museet. Til gengæld er kommet ind oberst Kurt Mosgaard, netop pensioneret som chef for Jydske Dragonregiment og oberst Palle Mikkelsen, Flyvevåbnet.

Tak til Bent for dit mangeårige arbejde i museet og velkommen til Kurt og Palle i præsidiets.

Det er min vurdering, at vi lige nu har et meget engageret og kvalificeret præsidium. Jeg glæder mig meget til det fremtidige samarbejde

med jer og tak for et meget konstruktivt 2015. I yder en utrolig flot opbakning til museet.

Tak til samarbejdspartnerne:

Mange fortjener en Nytårshilsen og en tak for indsatsen og samarbejdet i året som er gået. Jeg vil tillade mig at fremhæve De Blå Baretter – Danmarks Internationale Veteranorganisation, Veteracentret i Ringsted, KFUM Soldatermission, Syd Energis Vækstpulje og Forsvarets Museumskommission.

I har sammen med mange andre fortjent en stor tak for 2015 – vil glæde os til at fortsætte de gode relationer i 2016, til glæde for FN Museet.

Bestyrelsens ønsker og forhåbninger for 2016 går på at gøre det endnu mere attraktivt at besøge FN Museet, samt at udbygge antallet af de personlige støttemedlemmer til museet. Vær med i en succes – skaf et nyt støttemedlem!

En særlig tak til alle kustoder og frivillige:

Jeg er fuld af beundring og respekt for jeres indsats. I har alle bakke fuldt op om vores utrolige gode sæson. Tak til vores støttemedlemmer, vores kustoder, vores præsidi og vores bestyrelse.

Selvom træerne som sagt ikke vokser ind i himmelen, skulle vi så ikke – sagt med et glimt i øjet – give dem en chance i 2016!

*Per Amnitzbøl Rasmussen
formand*

Nytårshilsen fra formand for præsidiets

*Af oberst Jens Hvid Lønborg
Chef for Indsættelsesdivisionen ved
Værnsfælles Forsvarskommando*



Det har været endnu et fantastisk år for FN museet, og som formand for præsidiets kan jeg kun bøje mig i støvet for den enorme indsats der ydes af alle jer frivillige samt ikke mindst bestyrelsen. Sammen med støttemedlemmer og en lang række engagerede sponsorer er det jer, der har bragt museet endnu længere frem på banen i 2015.

I præsidiets har vi haft lidt udskiftning, idet major Bent Agger er trådt tilbage efter mange års indsats, en stor tak for det Bent. Så er oberst Kurt Mosgaard indtrådt i præsidiets. Kurt er nok den i dansk forsvar, der har arbejdet mest intenst med FN i de sidste 20 år, så vi er rigtig glade for at have fået Kurt med i præsidiets, hvor der helt sikkert vil blive brug for hans viden.

Oberst Palle Mikkelsen som er chef for Air Force Training Center på Flyvestation Karup er også ny i præsidiets. Det er første gang, at vi har en repræsentant for Flyvevåbnet i præsidiets. Palle har allerede deltaget i det første møde, og vi ser meget frem til samarbejdet.

Jeg vil slutte med at ønske alle et rigtig godt nytår, og jeg ser frem til et 2016, der allerede nu ser ud til at byde på så mange spændende ting for museet, så det kun kan blive et rigtig godt år.

Med venlig hilsen

Jens Hvid Lønborg



Er du tilmeldt betalingservice?

Husk at opgive din nye adresse ved flytning.

Kustodechefen gør status

Af kustodechef Knud Spangsø

Kære Venner

Også for 2016 er vagtplanen udfyldt før jul. Endda i meget god tid før jul. Der er nye navne med, og gamle navne, som ikke er med mere. Sådan går det her i livet. Det er dog ikke dødsfald, men alene alderen, som må tage skylden.

Og når vi er ved alderen, må jeg tilstå, at jeg også selv er begyndt at mærke den, og det er rart, når man kan overdrage jobbet til yngre kræfter med en ”fyldt” vagtplan for hele sæsonen 2016.

Sammen med Steen ”Fynbo” Hansen skal jeg sammensætte vagtplanen for 2017, og derefter vil jeg helt overlade arbejdet til Steen.

Tak til alle de gode mennesker, som beredvilligt har været kustoder i de ti år, hvor jeg har haft fornøjelsen af at være kustodechef. Selv har jeg været kustode hvert år siden 1992, hvor vi havde den første udstilling



Kustode frokost en varm sommerdag



lige efter den første Golfkrig. Kun et enkelt år lykkedes det ikke at få det til at passe med ferie fra arbejdet, men ellers hvert år mindst én uge i Barak 46.

Jeg håber at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen, som allerede er den 19. marts og naturligvis også, at de som kommer, vil hilse på trods al den forventede travlhed på dagen.

Som jeg plejer, sender jeg igen her en opfordring til, at man, hvis man har lyst til at være kustode i 2017, sender en melding så tidligt som muligt. Gerne med f. eks. 3 ugenumre i prioriteret rækkefølge, så Steen får noget at øve sig på, inden han i 2017 skal være alene om puslespillet for de kommende år.

*Rigtig Godt Nytår til jer alle
Knud Spangsø
Kustodechef*

Jutlandia Ekspeditionen (1951-1953)

*Af Journalist Peter Jürgensen
Artikel har været bragt i bladet:
"MASKINMESTEREN"
September 2000*

I 1952 mødte Svend Jagd sin senere hustru, Tove, om bord på hospitalsskibet Jutlandia, under dets tredje rejse til Korea. Han var maskinmester og hun sygeplejerske.

Det er en historie, der blandt andet handler om forhutlede børn, om krigens vilkårlighed, om kammeratskab og om nogle danskere, der nøgternt mente, de var i Korea for at udføre en påtrængende opgave.

I denne sommer (2000) for 50 år siden begyndte Koreakrigen.

Danmark besluttede at bidrage med et hospitalsskib. Det blev ØK's kombinerede passager og fragtskib Jutlandia, som efter den nødvendige ombygning, blev sendt til kysten ud for Koreahalvøen.

Det fik plads til 350 patienter.

Skibets karakteristiske hvide skrog med det påmalede røde kors er gang på gang blevet optrykt i danske historiebøger.

Ingen har siden kunnet sætte en plet på den humanitære mission, som strakte sig over to et halvt år fordelt på tre ture.

Skibet forlod Langelinie første gang 23. januar 1951 og kom hjem for tredje og sidste gang den 16. oktober 1953.



*Hospitalsskibet Jutlandia ses her under sit 3. togt til Korea.
(Foto fra Orlogsmuseet arkiv)*



Kommandør Kai Hammerich (th) og kapt. Kristen Kondrup

Jutlandia sejlede både under FN-flag, Røde Kors-flag og Dannebrog.

Snesevis af læger og sygeplejersker høstede stor anerkendelse for deres behandling af de tilskadede FN-soldater, som deltog i krigen mod Nordkorea og Kina.

På et tidspunkt fik skibets 100 mand store hospitalsbesætning også mulighed for at pleje civile koreanere, under forudsætning af at der var ledig kapacitet.

Blandt besætningen på Jutlandias tredje tur i 1952-53 hørte også den 27-årige maskinmester, Svend Jagd.

Om bord på skibet mødte han sin senere hustru, Tove Ladebjerg, som var sygeplejerske og jævnaldrende med ham selv.



*Kommandør Kai Hammerich,
Chef for ekspeditionen.*

1951 ØK's Jutlandia var hospitalsskib under Koreakrigen med 3 ekspeditioner. Skibet havde 105 officerer og besætning samt hospitalspersonale på 115 og fungerede fra 23. januar 1951 til 19. oktober 1953.



I dag (år 2000) lever det 75-årige ægtepar stadig sammen i deres hus i udkanten af København. Jutlandia er en uadskillelig del af deres bevidsthed.

Et mindre værelse i huset er fyldt med billeder og andre ikoner fra hospitalsskibet. Oplevelserne gennem mere end ét år i helvedes forgård, har haft indflydelse på en stor del af deres senere liv og præget deres menneskesyn.

Det var imidlertid ikke eventyrlyst, der fik dem til at melde sig til tjeneste på Jutlandia, snarere idealisme.

Jeg sejlede med ØK's Malacca i begyndelsen af 50'erne, og da krigen brød ud, lå vi i Aden, husker Svend Jagd.

På skibet læste jeg i et nyhedsbrev, at man skulle ombygge Jutlandia til hospitalsskib. Jeg sendte en ansøgning hjem uden at spekulere på, om det skulle være farligt. Jeg

kom dog ikke med på første tur i 1951.

I stedet fik jeg tilbudet i september 1952. Jeg var hjemme på ferie, da der kom besked fra rederiet. Det var tre-fire dage, før skibet skulle afsejle, så jeg fik travlt med at ordne det fornødne.

Millioner havde kæmpet for os.

Men hvorfor ønsket om at deltage i denne farefulde opgave?

Jeg havde deltaget i modstandsbevægelsen, men slap meget billigt. Millioner havde til gengæld kæmpet for os, og nu trak amerikanerne igen det store læs i Korea.

Syd Korea var, således som jeg så det og stadig ser det, blevet overfaldet og mishandlet. Det var med andre ord ikke eventyr.

Det var, ligesom med modstandsbevægelsen i Danmark nogle år tidligere, et spørgsmål om, at nogle skulle udføre det nødvendige arbejde. Der var mening og logik i det.



Vue agterud til helikopter platform.



Udenrigsminister Ole Bjørn Kraft hilser på nogen af de danske sygeplejersker ved hjemkosten i 1952

Toves motiver var heller ikke båret af eventyrlyst.

Som sønderjyde har jeg et helt særligt forhold til undertrykkelse. Og i Korea var der åbenlyst nogen, som havde brug for min indsats som sygeplejerske, siger hun.

Det var i øvrigt på et hængende hår, at jeg kom med, for jeg var én af de yngste. De ville helst have modne sygeplejersker til en sådan opgave. Gennemsnitsalderen var omkring 40, hvilket nok også var nødvendigt.

Men der var stor interesse for at komme med. Når de skulle bruge 30 sygeplejersker til Jutlandia, var der 200, der meldte sig, husker Tove Jagd.



Sygeplejersker ved ankomst.



Sygeplejerskerne på Jutlandia havde trange vilkår i deres gemakker.

Fire sygeplejersker i hver kahyt.

Aflønningsforholdene om bord var i øvrigt specielle for hospitalsbesætningerne. Ingen måtte få udbetalt mere end 600 kr. om måneden. Den

øvrige løn blev holdt tilbage, indtil de kom hjem til Danmark.

Skibsbesætningen sejlede på de sædvanlige overenskomster mellem ØK og Danmarks Rederiforening.

Der boede fire sygeplejersker i hver af de tidligere passagerkabiner. Privatliv var der derfor ikke meget af.

Selv om Jutlandia var bygget om til et overbefolket felthospital, var det stadig et elegant skib med sine smukke saloner, masser af mahogni, lysekroner og maritime billeder på væggene.

Men skibet var allerede dengang af ældre dato – fra 1934, og det var slidsomt at holde maskineriet i gang, også selv om det var gode motorer, husker Svend.

De to femcylindrede dieselmotorer af B&W-fabrikat ydede 7.850 IHK, hvilket gav en fart på 15 knob.

Jutlandia var formentlig landets mest moderne hospital, da det afsejlede fra København i 1951.



Stuegang på Jutlandia ved overlæge Tage Kjær og to danske sygeplejersker.



Narkoselæge Knud Kjær overværer et spil matador mellem to soldater

Der var flere meget avancerede operationsstuer om bord, og samtidig blev nogle af datidens mest berømte kirurger knyttet til skibet, desværre ofte kun for et par måneder ad gangen.

Samtidig bidrog Jutlandia til, at nye kapitler kunne skrives i den medicinske histories udvikling.

Engangsstyr, kunstig nyre og nyretransplantationsudstyr, ny øjenkirurgi, nye behandlingsmetoder til brandsår, etc.

Man lærte som sygeplejerske at handle og arbejde på en helt ny måde, siger Tove Jagd.

Fik vi en patient ind med snavset og blodvædet tøj, klippede vi det bare af ham, og så ellers ind på operationsbordet.

Helikopterne.

Hun husker også tydeligt, da skibet fik sit eget helikopterdek.



Helikopterdækket

Hospitalsskibet blev dirigeret helt tæt ved kysten og dermed fronten. De sårede soldater blev ofte transporteret på bårer, der sad på beslag ud fra helikopterens krop. Det medførte, at patienterne nogle gange kunne være på operationsbordet, 20 minutter efter de var blevet såret.



Patienter på dækket.



Sygeplejerske på job.

Nogle af dem fik blodtransfusion, endnu mens de blev transporteret med helikopteren.

Om natten kunne besætningen fra dækket se lys fra granaterne, når kampene bølgede frem og tilbage inde på land. Herved kunne det flydende hospital mobiliseres, endnu inden patienterne ankom.

I hele Jutlandias tid som hospitalsskib i Korea døde der "kun" en snes patienter på skibet, siger Svend og Tove Jagd.

Det var et taknemmeligt patientmateriale, fordi det jo var raske unge mennesker.

De kom sig hurtigt.



Helikoptermanøvre.

Jeg husker en ung amerikansk soldat, som var blevet så frygtelig forbrændt af en flammekaster, at vi var overbevist om, at han ikke ville overleve.

Da jeg kom til hans seng næste morgen, var den tom, og jeg mente, at han derfor nok var død. Men det viste sig, at han lå på en bære i biografen med et drop i armen. Han klarede sig senere fint, siger Tove.

Svend mener, at kammeratskabet, som tydeligvis opstod mellem soldaterne, nok har hjulpet dem gennem megen smerte.

De var afhængige af hinanden, og de følte, at de kæmpede for samme sag.

De færreste tænker nok på, at der blev dræbt lige så mange amerikanske soldater på tre år i Koreakrigen, som der blev dræbt på 10 år i Vietnam, siger han. I alt krævede Koreakrigen knap tre mio. døde og over tre mio. sårede.



Her ses en smilende dreng selv om han lige har mistet sit ene ben.

De skrøbelige børn.

Skibschefen og kommandør Hammerich, gik til den fælles FN-kommando, og insisterede på, at når der var plads, burde civile krigsofre behandles.

Overkommandoen accepterede ønsket, men betingede sig, at de civile skulle i land, såfremt der kom sårede soldater.

Og vi har måttet sende civile i land, selv om de langtfra var færdigbehandlet, hvilket vi naturligvis havde det elendigt med, husker Tove.

Tove og Svend mener, at det har præget eftertidens og ikke mindst Koreas opfattelse af Jutlandia, at det som eneste hospitalsskib under Koreakrigen også behandlede civile koreanere.

Børnene i særdeleshed var skrøbelige.

Det var utroligt, at de overhovedet kunne leve. Mange af dem levede som små vilde dyr. De boede i jordhuler og i skovene. Deres forældre var i reglen dræbt i krigen.



To amerikanske officerer, generallæge Bliss og generalmajor Hume, hilser sammen med professor Busch på en lille patient.

Skibets sygeplejersker måtte ikke gå alene i land.

Men vores læger og sygepassere gik i land for at arbejde på små førstehjælpsstationer for krigens ofre. Det var i den forbindelse, de nærmest faldt over disse forhutlede børn, som derpå blev sendt om bord på Jutlandia, hvor de blev passet og plejet.

Egentlig var vi lidt foruroliget over, at vi nu lod dem se og mærke en verden med lys, varme, omsorg, rent tøj og masser af mad. Efter et par uger skulle de jo sendes tilbage til den verden, de kom fra.



På dækket var der plads til leg med de koreanske børn. De forældreløse børn fandt Jutlandias læger, når de rejste ind i landet og tog dem med om bord, hvor de blev passet og plejet af de danske sygeplejersker. Inga Bocher sidder yderst til venstre med "Lille Lise".

Foto fra album: Leif Tuxen.

Når vi vendte tilbage til børnene efter et par uger, havde de solgt deres nye tøj og var atter iført deres gamle pjalter, selv om der var ned til 20 graders kulde.

Men hvad betød så mest?

Egentlig det hele, er ægteparret Jagd enige om. Men sammenholdet mellem besætningen var noget ganske særligt, og i og for sig naturligt. Vi, der var med på 3. tur, befandt os jo helt oppe ved krigszonen og vi lå fem sømil fra kysten.

Vi kunne derfor ikke umiddelbart forlade skibet. De to første hold, der havde været af sted med Jutlandia, havde ligget ved kaj ved Pusan, og de kunne gå i land.



Gangbart betalingsmiddel om bord.

16 ægteskaber takket være Jutlandia.

Men det bedste Svend og Tove bragte med tilbage til den danske hverdag, var naturligvis hinanden. Vi havde hilst på hinanden flere gange om bord på vej mod Korea. Nytårsaften lå vi i Pusan. Amerikanerne havde inviteret til nytårskur på en stor restaurant, husker Svend. Jeg spurgte Tove, om hun ville med. Det ville hun gerne. Vi havde en meget hyggelig aften, og gradvis udviklede forholdet sig. Halvandet år efter blev vi viet i Skovshoved Kirke af feltpræsten fra Jutlandia.

Vi har regnet ud, at der er indgået ca. 16 ægteskaber mellem skibsofficerer og sygeplejersker på Jutlandia og ingen af dem blev skilt.

Hvad årsagen kan være? Ja, vi lærte jo alle hinanden at kende under meget specielle og krævende vilkår.

Vi så hinandens stærke og svage sider. Vi oplevede modgang og blev bestemt ikke forkælet under denne særprægede udmønstring. Men vi blev stærkere af at se de hæslige sider af livet, som krigen afslører.

Tove Jagd kom efter Koreakrigen tilbage til sit tidligere job på Militærhospitalet.

Svend Jagd fortsatte som maskinmester i ØK, men sejlede dog kun halvandet år yderligere, før han blev maskininspektør for rederiet. Han blev pensioneret i 1986 efter 46 år i skibsfart.

Jutlandia blev efter hjemkomsten igen ombygget og genoptog sejladsen som kombineret fragt og passagerskib. Det blev ophugget i 1965.



Jutlandias flotte hæk.

Velkommen til FN Museets lillestore butik

Af formand Per Amnitzbøl Rasmussen

Museets salgsarbejder foregår på tre forskellige salgssteder.

Kiosken i museet har hele vores sortiment inkl. is og kolde vand. Webshoppen findes på vores hjemmeside, hvor du kan bestille det meste. Og for dem som ikke er helt så fortrolige med EDB, kan de bare

ringe eller skrive, så bliver de også serviceret.

Ellers kan I finde os rundt om i landet til relevante arrangementer så som parader, Åbent hus, militære shows, på markeder o.lign. Her medbringer vi altid de mest populære varer.

Sæt 200 kr.

Sæt 200 kr.

80 kr.

50 kr.

625 kr.

150 kr.

125 kr.

75 kr.

**Stof 30 kr.
Magnet 50 kr.
Klister 20 kr.**

**Bestil dine varer i
FN Museets Webshop
www.fnmuseet.dk
mail: salg@fnmuseet.dk
tlf.: 4035 1333**

Person og familie støttemedlemmer

Agger, Bent K., Randers C
Aistrup, Benny, Svinninge
Alsbo, Ruth, Ikast
Alshauge, Gunnar og hustru,
Ølgod
Alstrup-Nielsen, Torben, Skive
Amnitzbøl Krusell, Jan, Mårslet
Andersberg, Lennarth Riis,
Klemensker
Andersen, Eigil D., Bjerringbro
Andersen, Bendt, Espergærde
Andersen, Tom, Hadsund
Andersen, Jørgen, Hjørring
Andersen, Leonhard, Horsens
Andersen, Niels, Odder
Andersen, Jørgen Nyboe,
Roskilde
Andersen, Jan B. og Magda, Ry
Andersen, Søren Iver,
Skanderborg
Andersen, S. Dohrmann, Skive
Andersen, Erik, Vallensbæk STR
Andersen, Toni G., Vejby
Andersen, Hans Ole, Vemmelev
Andersen, Mogens, Rødovre
Andersen, Annelise, Ballerup
Andersen, Karl Ladegaard,
Brændstrup
Andersen, Martin, Tjele
Andersen, Niels Verner, Skals
Andersen, L., Hvidovre
Andersen, Per, Langeskov
Andreasen, Torben, Søborg
Anker, Jonni, Allerød
Antonsen, Ricard, Storvorde
Asmund, Mogens, Aabenrå
Asmussen, Lorenz, Christiansfelt
Autzen, Finn, Hjørring
Axelsen, Ib, Vemmelev
Bach, Preben, Gandrup
Bach, Hugo, Gjerlev J
Bach, Kirsten, Odense C
Bache, K., Næstved
Bagge, Søren Pletner, Hinnerup
Bak, Egon, Nordborg
Bang, Anders, Hornslet
Bartholomæussen, Finn, Hobro
Bartnik, Knud, Ejstrupholm
Bech, Nikolaj, Vonge
Bejer, Kristian, Havndal
Beringskjold, A. L., Vordingborg
Berlin, Poul, Rønne
Berner, Bjarne, Glamsbjerg
Bertelsen, Kjeld, Hørning
Bjerre, Torben, Solrød Strand
Bjerregaard, Poul, Thisted
Bjørn, Preben, Grindsted
Bjørnbæk Nielsen, Jesper,
Bylderup Bov
Blyme, Erik, Sakskøbing
Bolding-Jensen, Jørgen, Hornslet
Born, Niels, Hillerød
Bryld, Henning Bering, Taastrup
Bundgaard, Knud, København S
Busk, Hubert, Helsingør
Buur, Niels, Ryomgård
Bæk, Hugo og hustru, Odder
Bøttern, Rene Ganzhorn,
Fredericia
Bøvling, Hans, Frederikssund
Carlsen, Henrik Tissot, Næstved
Carlsen, Margrethe og Hans,
Vejle
Christensen, Tony, Assens
Christensen, Elvin, Bolderslev
Christensen, Orla L. og Birthe,
Børkop
Christensen, Jens, Høng
Christensen, Egon Højris,
Solbjerg
Christensen, H. C., Vejle
Christensen, Erland, Hvidovre
Christiansen, Michael, Brovst
Christiansen, Ole, Klarup
Christiansen, Ronny,
Nørresundby
Christiansen, Allan, Silkeborg
Christiansen, H. C., Haderselv
Christoffersen, Ib Arne, Greve
Christoffersen, Henry L.,
Horslunde
Clausen, Jørgen og Ellen, Thorsø
Cramer, Jesper, Gilleleje
Dalby, Leo, Grækenland
Dall, Peter H, Sønderborg
Dalsgaard, Jens Peter,
Randers SV
Danefeldt, Leif, Otterup
Danielsen, Arno, Eskildstrup
Danielsen, Mogens, Brabrand
Danielsen, Niels J., Ebeltoft
Dannerfjord, Leif Rye, Odense S
Degn-Andersen, Olav, Aarup
Dehn Bang, Lone,
Kirke Hyllinge
Dinesen, Bente, Esbjerg N
Dinesen, Harry Th., Øster-Assels
Dinesen, Gunner Th., Esbjerg N
Dokkedal, Jan, Haslev
Domino, Jens, Galten
Dyrehauge, Hartvig, Ullerslev
Ekman, Arne, Bagenkop
Elsman, John, Thisted
Erichsen, Tommy, Viborg
Eriksen, Kjeld Juul, Øster-Assels
Ethelberg, Brian, Esbjerg N
Fabricius, Gunnar, Toftlund
Filt, Allan, Tønder
Foght, Hans Chr., Hedehusene
Fogtmann, Freddy, Kerteminde
Fogtmann, Bent, Ribe
Fonnesbæk, Michael, Vildbjerg
Frederiksen, Leif og Lis,
Hammel
Frederiksen, Steen, Vordingborg
Frederiksen, Peder A.,
Vallensbæk STR
Frederiksen, Viggo, Horsens
Funk, Jens, Tårs
Garberg, Klaus, Rønne
Graversen, Hans H., Brabrand
Grønnegadefonden 24 A, Vejen
Gudmundsen, Bo, Århus
Hagesen, W. Helmer, Skive
Handskemager, Søren Lang,
Lynge
Hansen, Lars, Ebeltoft
Hansen, Steen, Karup J
Hansen, Svend, Korsør
Hansen, Jan Flemming, Køge
Hansen, Svend, Næstved
Hansen, Milo, Næstved
Hansen, Aage Johs., Gram
Hansen, Anne Grete, Tørring
Hansen, Arne Houlberg,
Esbjerg Ø
Hansen, Kurt, Odense N
Hansen, Henning, Maribo
Hansen, Carl Peter, Skibby
Hansen, Ib Birger, Odense NV

Hansen, K. Faber, Vodskov
 Hansen, Leni, Tørring
 Hansen, Lise, Brabrand
 Hansen, Erik, Holbæk
 Hansen, Erik T., Odder
 Hansen, Jens, Nærum
 Harder, Tommy, Stenløse
 Hartvig Andersen, Niels, Næstved
 Hedegaard, Holger, Sydals
 Helver, Niels, Sindal
 Henningsen, Børge, Rønne
 Henriksen, Henry A, Skive
 Herum, Svend Aage, Væggerløse
 Hinrichsen, Christian Andreas, Helsingør
 Hinrichsen, Per Lorenz, Vordingborg
 Hjelmager, Per, Tanzania
 Hjortshøj, Henning, Vester Skerninge
 Holm, Jørgen Eilschou, Ringkøbing
 Holt Jessen, Per, Gråsten
 Hopwood, Katja, Ranum
 Horsted, Ebbe, Kruså
 Hougaard, Jens, Bjerringbro
 Hove, Villy, Holstebro
 Hove, Vagn Erik, Stenløse
 Hovgaard, Lars, Nykøbing F
 Hvenegaard Christiansen, Jørn, Vordingborg
 Hvidegaard, J., Holstebro
 Hyldahl, Brian, Sunds
 Hyllested Kjærgaard, Kim, Tim
 Høg, Hans, Herlufmagle
 Høgh, Johanne Marie, Bindslev
 Højbjerg, Aage, Skodsborg
 Ikast, Kaj, Gram
 Ilsøe, Peter, Nyborg
 Jacobsen, Per Hjortshøj og Annelise, Silkeborg
 Jacobsen, Bruno, Odense SV
 Jacobsen, Flemming Dahm, Roskilde
 Jacobsen, Michael, Odense SV
 Jacobsen, Palle, Frederiksberg
 Jacobsen, Leif, Frederikssund
 Jakobsen, Arne, Hornsyld
 Jakobsen, Ole Hjortshøj, Risskov
 Jensen, Jens Peder, Ansager
 Jensen, Kjeld, Eskilstrup
 Jensen, Frank Kjeldsgaard, Harlev J
 Jensen, Svend Erik, Herning
 Jensen, Erling, Korsør
 Jensen, Ole Brehm og Anne Marie, København Ø
 Jensen, Kurt "Fuzzy", Maribo
 Jensen, Ib, Nykøbing F
 Jensen, Poul, Ulfborg
 Jensen, Jørgen Holmgaard, Vejle
 Jensen, Edel, Aabenrå
 Jensen, Birger Bo, Aalborg
 Jensen, Gudmund Busk og ægtefælle, Brørup
 Jensen, Jens Jørgen, Holstebro
 Jensen, Bjarne Toft, Hobro
 Jensen, Søren og Susanne, Hedehusene
 Jensen, Jens K., Varde
 Jensen, Hans Erik, Bjæverskov
 Jensen, Vigan, Aabenrå
 Jensen, Christian Thorup, Næstved
 Jensen, Sten og Bente, Hobro
 Jensen, Mogens, Rødovre
 Jensen, Jens, Skanderborg
 Jensen, Svend Erik, Farsø
 Jensen, Bent, Vejle
 Jensen, Bent, Årslev
 Jensen, Kaj B., Aabenrå
 Jepsen, Flemming, Køge
 Jespersen, Preben, Høng
 Johannsen, Jonni, Kruså
 Johansen, Bent og Jonna, Nordborg
 Johansen, Frits, Risskov
 Johansen, Erik, Tømmerup
 Juel, Søren, Hørve
 Justesen, Evald, Lille Skensved
 Jønson, Bodil og Frede, Svebølle
 Jønsson, Birger, Sydals
 Jørgensen, Poul Sloth, København V
 Jørgensen, Leif, Maribo
 Jørgensen, Jørgen Kjær, Sulsted
 Jørgensen, Hans Jørgen, Tørring
 Jørgensen, Edith Holstener, Vordingborg
 Jørgensen, Johs. Th., Aarup
 Jørgensen, Helge, Kirke Hyllinge
 Jørgensen, Sven Philip, Hørsholm
 Kamstrup-Jacobsen, R., Gentofte
 Kay, Thorkild E. og Inger-Merete, Horsens
 Kirel, Flemming, København Ø
 Kirkegaard, Jørn, Skanderborg
 Kjær, Kaj Jensen, Hellerup
 Kjærgaard, Henning, København V
 Klausen, Ib, Svendborg
 Klausen, Erik, Viborg
 Klit, Jørn og Herdis, Silkeborg
 Knold, Jørgen Andersen, Middelfart
 Knudsen, Knud, Ansager
 Knudsen, Gert Thisted, Esbjerg V
 Knudsen, Susanne, Mariager
 Knudsen, Poul Erik, Rødby
 Knudsen, Kaare Hvass, København Ø
 Kofoed, Mary, Haderselv
 Kohsel, Svend, Jerup
 Korshøj, Peder, Rødkærsbro
 Kovacs, Michael Arnold, Odense NØ
 Kristensen, Ole Manstrup, Brønderslev
 Kristensen, Ernst, Hobro
 Kristensen, Knud Erik, Kongens Lyngby
 Kristensen, Jan, Viborg
 Kristensen, Sigvald, Vejen
 Kristensen, Egon, Rødning
 Kristiansen, Peder Alsted, Ølstykke
 Kristiansen, Knud, Kolding
 Kristoffersen, Karl, Nykøbing Sj.
 Krogh, Hans, Svendborg
 Kromose, Finn, Kokkedal
 Kræpping, Erik, Højbjerg
 Kulle, Alex, Strøby
 Kærgaard, K. E., Slagelse
 Kølby, Peter, Søborg
 Lambert, K. A., Ringsted
 Langballe, Paul, København Ø
 Lange, Maja og Wilhelm, Sønderborg
 Larsen, Jørgen, Hornsyld
 Larsen, Finn B, Ishøj
 Larsen, Frank, Stege
 Larsen, Harald, Odder
 Larsen, Mogens, Slangerup
 Larsen, H. From, Frederiksværk
 Larsen, Bent, Assens

Larsen, A. K., Hvidovre
 Larsen, Aage, Faaborg
 Larsen, John, Juelsminde
 Larsen, Knud B., Randers NV
 Larsen & Nielsen, Jørgen Emdal
 & Gudrun, Odense N
 Lauridsen, Benny, Fredericia
 Lauridsen, John, Oksbøl
 Lauritzen, Bjarne Bundgaard,
 Hørsholm
 Laursen, Carl Chr., Hinnerup
 Laursen, John Søkær, Gedved
 Laustsen, Michael, Aalborg
 Lehn Toft, Carsten, Odense N
 Leuenhagen, Michael Quist,
 Tjæreborg
 Levinsen, Gert, Frodba
 Lidegaard, Jens, Them
 Lind, Elise, Ans By
 Lindersgaard, Leif, Padborg
 Lindholm, Hans, Gistrup
 Lohmann, Preben, Augustenborg
 Lohmann, Preben, Augustenborg
 Lorentzen, Kristian Pihl, Ans By
 Lund, Harley, Aabenrå
 Lund, Knud, Næstved
 Lund, Jørn, Sønderborg
 Lundegaard Kjeldsen, Arne,
 Åbybro
 Lunding, Elmer, Nyborg
 Lübecke, Henning, Køge
 Lykke, Jørgen, København Ø
 Lüneborg-Nielsen, H., Gjern
 Lønborg, Jens Hvid, Viborg
 Løvholt, Mogens, Greve Strand
 Madsen, Jens Hardy, Dragør
 Madsen, Frank, Esbjerg
 Madsen, Gudmund, Næstved
 Madsen, Aage, Silkeborg
 Madsen, Leif Nørskov, Åbybro
 Madsen, Palle, Borre
 Madsen, Jens, Odense S
 Madsen, Erik, Aalborg Ø
 Magnussen, Henrik, Virum
 Meyer, Jürgen S., Løgumkloster
 Mikkelsen, Åge K., Tjele
 Mikkelsen, Jens, Holstebro
 Mikkelsen, Vagn K. H., Harlev J
 Mikkelsen, Karl, Skævinge
 Mikkelsen, Ove, Skanderborg
 Mindested, Leif, Børkop
 Moos, Christen, Padborg
 Mortensen, Poul, Allerød
 Mortensen, E. K. J., Fredericia
 Mortensen, Egon, Næstved
 Mortensen, Sven, Værløse
 Morthorst, Knud Erik, Brørup
 Mosbæk, Claus, Skive
 Mouridsen, Jens P., Middelfart
 Munk, Niels Arne, Esbjerg V
 Munkholm Hansen, Kaj, Hobro
 Møller, Jacob W, Fårup
 Møller, Carl-Jørgen Christian,
 Vanløse
 Mølskov, Poul, Roskilde
 Neergaard, Bent, Skanderborg
 Neess, Svend, Ringkøbing
 Nehm, Helge, Frederiksberg C
 Nielsen, Kim K., Frederiksværk
 Nielsen, Hans Damgaard,
 Gredstedbro
 Nielsen, Arne Aagaard, Gørlev
 Nielsen, John, Harboøre
 Nielsen, Niels Anton, Ikast
 Nielsen, Jens A, Løsning
 Nielsen, Thomas og Anna,
 Oksbøl
 Nielsen, Jesper Stengaard,
 Silkeborg
 Nielsen, Stanley M., Skive
 Nielsen, Ebbe, Søborg
 Nielsen, Johannes Chr., Tørring
 Nielsen, Knud Voss, Vallensbæk
 Nielsen, Finn Pauli, Vejen
 Nielsen, Søren Karl og Marie M.,
 Ølgod
 Nielsen, Aksel, Horsens
 Nielsen, Niels J., Lemming
 Nielsen, Ejvind, Hadsten
 Nielsen, Arno, Brønshøj
 Nielsen, Thøger Berg, Skive
 Nielsen, Ruben A., Vordingborg
 Nielsen, Henning, Gørlev
 Nielsen, Carl Chr., Humlebæk
 Nielsen, Vagn, Saksøbing
 Nielsen, Erik, Thisted
 Nielsen, J. B., Tønder
 Nielsen, Jørgen, Ringe
 Nielsen, Hans Jørgen, Bagsværd
 Nielsen, Finn, Hasselager
 Nielsen, S., Faaborg
 Nielsen, Ole, Bække
 Nissen, Thorkild, Holsted
 Nissen, Christian, Vadum
 Nordentoft, J., Slagelse
 Nygaard, Leif, Nørresundby
 Nygaard, Leif, Næstved
 Nørgaard, Martin J., Sæby
 Nørholt, Ole Bendt og Birthe M.,
 Støvring
 Nørskov, Jens Erling, Kjellerup
 Obergaard, Per-Ole, Lystrup
 Olesen, Torben B., Bjerringbro
 Olsen, Kjeld, Eskildstrup
 Olsen, Vagn, Lejre
 Olsen, Bjarne, Odense SØ
 Ottosen, Henning, Aarre
 Pagh, Mogens, Jyderup
 Pedersen, Ole Stokholm, Billund
 Pedersen, Jørgen, Brønderslev
 Pedersen, Leo, Galten
 Pedersen, Søren, Hasle
 Pedersen, Jørgen Fried, Holbæk
 Pedersen, Flemming E., Holsted
 Pedersen, Johannes, Humble
 Pedersen, Niels Erik, Randers C
 Pedersen, Peder, Sabro
 Pedersen, Allan, Sverige
 Pedersen, Hans Viggo, Kastrup
 Pedersen, Martin, Silkeborg
 Pedersen, Jens Eske, Hornslet
 Pedersen, Flemming, Bjæverskov
 Pedersen, Frede, Ikast
 Pedersen, Aksel, Risskov
 Pedersen, Erling, Slangerup
 Petersen, Max, Fuglebjerg
 Petersen, Evald, Høng
 Petersen, Gunnar, Kirke Såby
 Petersen, Verner, Kolding
 Petersen, Jonna & Johann,
 Nordborg
 Petersen, Sønnik Poul, Tønder
 Petersen, FM Kleist Erik,
 Petersen, Benny, Juelsminde
 Petersen, Leif, Hedehusene
 Petersen, Viggo, Aabenrå
 Petersen, Jørgen, Nordborg
 Petersen, Keld, Aarhus N
 Petersen, Aage K.,
 Charlottenlund
 Petersen, Jørn, Taastrup
 Philipsen, Simon Jørgen,
 Glostrup
 Piil, Niels Ole, Tranbjerg
 Poulsen, John, Tølløse
 Poulsen, Claus, Aabenrå
 Poulsen, Erik, Sønderborg
 Preben, Sloht, Skive
 Prip Pedersen, Søren, Lystrup

Rasmussen, Kurt Folmer, Bogense
Rasmussen, Sten, Dyssegård
Rasmussen, Jan og Kirsten, Gadstrup
Rasmussen, Flemming Inge-
mann, Gentofte
Rasmussen, Henning, Hørsholm
Rasmussen, Stine, Sakskøbing
Rasmussen, Vilhelm Torp, Skive
Rasmussen, Kim Wolff, Thisted
Rasmussen, Jacob, Virum
Rasmussen, Jørgen Mathorne, Aabybro
Rasmussen, Børge, Ebeltoft
Rasmussen, Verner, Rødby
Rasmussen, Per A., Væggerløse
Rasmussen, Helge, København N
Rasmussen, Søren, Korsør
Rasmussen, Viggo, Sulsted
Rasmussen, Sten, Søborg
Reedtz, Rasmus, Horsens
Reiffenstein, V. A., Hasselager
Riis, Jørgen, Bjerringbro
Risager, Vagn, Allinge
Rode, Jens, København Ø
Rolin, Niels, Spøttrup
Rosenørn, Charlotte, Gentofte
Rønberg, Kristian, Ansager
Sandorf, Gorm Gerstenfeldt, Kastrup
Scheerer, Werner, Grenaa
Schmidt, Nis, Hvalsø
Schmidt, L.C. Hans, Vadum
Schmidt, Willi, Næstved
Schmidt, Tor, Kolding
Schneider, Peter, København N
Schou, Ole, Lundby
Schwartz, Hans, Faaborg
Sennels, Erik, Aabenrå

Senniksen, Preben, Asnæs
Sewohl, Anker, Lundby
Sigaard, Bent, Viborg
Simonsen, Jens, Fredericia
Simonsen, Hans, Juelsminde
Skjøth, Anders, Sulsted
Skree, Leo, Herning
Spangso, Knud og Karin, Randers SØ
Steenild, Karl Ole, Kruså
Steffensen, Steffen V., Horsens
Storm, Jens, Millinge
Strunge, Hanne og Hugo, Taastrup
Sundahl, Helge, Odense C
Svendsen, Bernt, Karup J
Svendsen, Georg, Faaborg
Svendsen-Tune, A., Rungsted Kyst
Søndergaard, Helle og Jens, Viborg
Søndergaard, Poul, Skørping
Sørensen, Søren S, Herfølge
Sørensen, Birgitte R., Ishøj
Sørensen, Jørgen, Jerslev
Sørensen, Poul, Lystrup
Sørensen, Børge, Nyborg
Sørensen, Helle og Vagn, Rønne
Sørensen, Henning, Skive
Sørensen, Aase og Vagner, Horsens
Sørensen, Jens Ole, Hedensted
Sørensen, Kristian Bork, Aarhus N
Sørensen, Leo, Grenaa
Sørensen, Jan, Padborg
Sørensen, Robert, Samsø
Tamberg, Just, Vejle Ø
Temmesen, Poul B., Odense S
Terndrup, Henning, Frørup

Therkelsen, Erik, Vejle
Thisted, Knud, Canada
Thuesen, Per S., Slagelse
Tiede, Jan Henrik, Næstved
Tommerup, Svenaage, Faaborg
Tonsgaard, Mads, Redsted M
Tornvig Christensen, Arne, Hørsholm
Tranberg, Peter, Hellerup
Ulstrup, Niels Aage, Vojens
Valbæk, Ib, Thorsø
Veicherts, Nicolas T, København Ø
Vese, Randi, Rønne
Vestergaard, Ernst, Tjele
Vindekilde, Jens, København K
Vistisen, Niels K, København Ø
Viuf-Mikkelsen, D. og Dagny, Holstebro
Warming, Klaus, Holstebro
Weismann, Johnny, Frederiksværk
Wernersen, John, Randers NØ
Westergaard-Simonsen, Mette, Fredericia
Westphal, Thorsten, Padborg
Willumsen, Peer Jørgen, Søborg
Winther, Per, Søborg
Wrist-Knudsen, Flemming, Næstved
Wulff, Ejvind, Hørve
Würtz, Carlo, Augustenborg
Wølke, Lars, Sønderborg
Zeigermann, Finn, Esbjerg N
Zeplin, Steen, Hellerup
Ødorf, Stig, København K
Ølund, Erik, Malling
Ørhem, Flemming, Glostrup
Østergaard, P. E., Silkeborg

**Husk at følge med på
Museets hjemmeside.**

**Der er løbende nyheder
og status fra Museet.**

www.fnmuseet.dk



Foreninger og firma støttemedlemmer

1aide2u.dk
v/Sonnich Nielsen,
Hadsten

Acacia Blomster
Frederikssund

Amnitzbøl Marketing,
Væggerløse

Cyperveteranerne
v/ Erik T. Hansen,
Odder

CS Afdeling
Haderslev

Cypern Vine
Esbjerg

De Blå Baretter
De Blå Baretter
"Bornholm"

De Blå Baretter
"Fyn"

De Blå Baretter
"Kronjylland"

De Blå Baretter
"København"

De Blå Baretter
"Limfjorden"

De Blå Baretter
"Lolland, Falster,
Møn"

De Blå Baretter
"Midtjylland"

De Blå Baretter
"Midtsjælland"

De Blå Baretter
"Nordsjælland"

De Blå Baretter
"Nordvest"

De Blå Baretter
"Nordvestsjælland"

De Blå Baretter
"Næstved & Omegn"

De Blå Baretter
"Sydvestjylland"

De Blå Baretter
"Sydøstjylland"

De Blå Baretter
"Sønderjylland"

De Blå Baretter
"Thy, Mors og Sal-
ling"

De Blå Baretter
"Viborg og Omegn"

De Blå Baretter
"Østjyderne"

Folk og Forsvar,
KBH V

HKKF DANILOG

**Hærens Konstabel- &
Korporalforening,**
Silkeborg

Konstabelmessen
Varde Kaserne

Politiets Blå Baretter

FN Museets venner

FN Observatørerne
fra Syrien

E-coy, UNPROFOR 4,
Kroatien

OBS RECCE, C-Coy,
Cypern hold 23, 24, 25
og 26

Troldmandsforeningen,
Kokkina

Konstabelmessen,
Varde kaserne,
FN julefrokosten

Kokkina hold 21,
Cypern

Charlie Klubben af
1989

Veteran Rejser 2015

B-coy,
Cypern hold 55 og 56

Super støtter



Sådan bliver du støttemedlem



Indmeldelse kan ske ved henvendelse til museets kasserer eller ved:

- oprettelse direkte ved betalingservice
- indbetaling til Syd Bank: 8065 0001023139 (husk navn og adresse)

Kasserer Jan Amnitzbøl Krusell

Tlf.: 2463 6269, E-mail: kasserer@fnmuseet.dk

- **Et støttemedlemskab for enkeltperson** kr. 200,- pr. år. med en stemme, til den kommende generalforsamling.
- **Et støttemedlemskab for ægtepar/samlevere** kr. 350,- pr. år og med to stemmer, til den kommende generalforsamling.
- **Et støttemedlemskab for foreninger/virksomheder** eller enkeltpersoner som vil støtte Museet ekstraordinært kr. 700,- pr. år. med en stemme, til den kommende generalforsamling.
- **”Super Støtte” et støttemedlemskab for foreninger/virksomheder** som vil støtte Museet og som gerne vil have sit logo med i årsskriftet, på hjemmesiden og ophængt i Museets forgang kr. 2.500,- pr. år. med en stemme, til den kommende generalforsamling.

SE Vækstpulje

FN Museet har i 2015 modtaget 50.000 kr. af SE Vækstpulje til energi renovering.

I uge 3 (2016) har Museet derfor fået udskiftet alle el-radiatorer og belysning, til nogle mere energivenlige modeller.

Udskiftningen skulle helst betyde, at elregningen vil falde med ca. 20%.

Arbejdet er udført af el firmaet HH JENSEN-EL, som takkede for ordren – og straks tegnede sig som Super Støtte.



F-16 i kamp mod IS!



Af presseofficer Kurt Hansen, Fighter Wing Skrydstrup

På baggrund af regeringens beslutning om støtte til en koalition, der skulle beskytte civilbefolkningen i Irak mod overgreb fra IS, faldt valget på F-16 fra Fighter Wing Skrydstrup, som Danmarks bidrag.

FW skulle stille med et bidrag på 4 F-16 fly i op til et år. Og i alle roller. En mission som fik massiv opbakning fra alt personel på Fighter Wing Skrydstrup. De uhyrlige overgreb IS begik, ikke kun i Irak, men i regionen, kunne og kan ikke accepteres. Så alle var klar til at smøge ærmerne op og give den en skalle.

Når flyvevåbnet skal ud på en mission, er det jo ikke som i Hæren, der stort set kan operere hvor som helst på land. Der er nogle minimums krav til en base, hvor F-16 skal operere fra. Så derfor sender vi altid et "Site-survey" hold ud, der undersøger om mulige baser kan leve op til disse krav. Og denne gang faldt valget på Al-Jabar basen i Kuwait. Den husede i forvejen et kontingent amerikanere, havde været besat af Irakerne under Golfkrigen og derefter ikke rigtig været brugt siden. Men den levede op til de minimumskrav der er, og vi kunne rykke ind.

Det gjorde hold 1 så først i oktober 2014. I første omgang i interimi-

stiske lokaliteter, vi kunne være i, men efterhånden som flere koalitionslande rykkede ind og tiden gik, blev basen udbygget mere og mere. Vi fik etableret gode indkvarteringer, opholdslokaler og selvfølgelig en ordentlig internetforbindelse. Internettet og adgang til det, er blevet en meget vigtig del af ”velfærden” for vores soldater. At kunne holde kontakt med de derhjemme er vigtig. Og det føles heller ikke så slemt at være hjemmefra, når man lige kan gå på nettet og sige godnat til familien. Det er her man kan følge med i nyhederne, men det er også her man kan dele ting på sociale medier, som man måske ikke skulle have delt. Så det er en balancegang, hvordan internettet skal bruges. Og det er i høj grad op til den enkelte soldat at være opmærksom på, hvad der deles. Men

det er kommet for at blive, og så må vi jo lære at håndtere det.

Vi var ret hurtigt operative på basen, men på grund af nogle politiske/diplomatiske forviklinger, blev vores indsats med flyene udsat gang på gang. Det blev selvfølgelig nogle lange dage, men tiden blev brugt godt. Der blev læst op på procedurer og regler og vores faciliteter blev hele tiden forbedret.

Men endelig den 16. oktober 2014 fik vi tilladelse til vores første take-off i krigen mod IS. En journalist fra en større Tv-station stod godt nok uden for basen og rapporterede hjem om vores flyveforbud, mens vi fløj hen over hovedet på ham, men det er jo ikke første gang, vi ”overrasker” medierne.



Dagene var så småt ved at komme i faste rammer. I starten fløj vi rigtig meget, men det blev justeret,

så vi kom på niveau med de andre lande i missionen. Efter hold 1 tilpassede vi størrelsen på vores bi-

drag. Det medførte hjemsendelse af en del af personellet, men det hørte vi nu ingen klager over.

De øvrige lande i koalitionen var nu også rykket ind. Der ankom ca. 1.000 amerikanere og canadiere, så pladsen begyndte at blive trang. Det betød, vi flyttede ca. halvdelen af styrken i teltlejr. Så det er ikke altid Flyvevåbnet bor på luksushoteller med swimmingpool og fladskærm, som en avis skrev en gang. Men teltene var ikke dårlige. Der var fast gulv, køjesenge, skabe, strøm og internet. Der boede vi rigtig godt.



På grund af det generelle truselsniveau i området, var bevægelsesfriheden begrænset til basens område. Og det sætter jo gang i kreativiteten hos personellet. Der blev arrangeret mange sociale arrangementer, både interne danske, men også sammen med de øvrige nationer, der var stationeret på basen. Der blev selvfølgelig afholdt en DANCON-MARCH. Rigtig mange deltog i marchen, der på grund af varmen startede tidligt om morgenen. En VM-turnering i fodbold blev også

arrangeret. Her bankede danskerne Italien i finalen. Der var også mange små ”konkurrencer” rundt omkring i lejren. Eksempelvis havde Special Staff på hold 6 besluttet de ville gennemføre 2.000 armstrækkere under udsendelsen. Og der var syv der gennemførte under udsendelsen.



Efter et års udsendelse i Kuwait, blev bidraget trukket hjem i oktober 2015. Endnu en gang fik Fighter Wing Skrydstrup mange roser for indsatsen – og mange havde gerne set, vi var blevet længere dernede. Men nu er vi hjemme – ikke for at hvile, men for at gøre klar til næste udsendelse. Hverken flymekanikerne eller flyene er trætte, men vi er kun dimensioneret til at være udsendt i ét år.

Hvornår den næste udsendelse kommer, ved vi ikke, men efter terrorangrebet i Paris, har der allerede været udmeldinger fra politisk hold, at vi skal af sted igen. Og gerne hurtigt. Og det bliver vi klar til.

”Train the Trainer” in Kenya, maj 2015.

Af major Hans Carøe og major Henrik Virensfeldt

Som en fortsættelse til tidligere udsendte instruktørbidrag til både Uganda og Burundi, vil vi beskrive vores møde med Kenya og udfordringen med at uddanne kenyanske soldater fra alle tre værn. Denne gang havde regimentet valgt at sende to ”gamle hanelefanter” fra staben af sted.

Opgaven, som beskrevet af ”British Peace Support Team, East Africa” (BPST EA), var at uddanne og klargøre de kenyanske soldater forud for indsættelse i Somalia i rammen af ”African Mission in Somalia” (AMISOM). Vi samarbejdede med et hold englændere, som skulle undervise i patruljevirkosomhed og vores fokusområde var emnet C-IED (forhold overfor vejsidebomber).

Forventningerne var store, da vi søndag d. 10 maj påbegyndte vores rejse fra Billund til Nairobi.

Hvad var elevernes viden og niveau? Havde de nogen erfaringer?

Hvordan var deres sprogfærdigheder?

Hvordan skulle vi bo?

Og hvilke undervisningsmaterialer var der til rådighed?

Alle de ubekendte faktorer blev dog snart afklaret. Efter at have tjekket ind på Karen Blixen Coffee Garden hotel mandag morgen, mødte vi op ved BPST i byen Karen for at mødes med det britiske og danske team, som fast arbejder i BPST. Her fik vi en rundvisning, samt en kort briefing omkring BPST opgave i relation til AMISOM og situationen – herunder truslen – i såvel Kenya som Somalia.

Vi brugte de to første dage på dels at forberede lektioner og diskutere sammensætning af lektioner ud fra det forventede antal elever. Ved ankomst til Nairobi ved BPST havde man ikke modtaget noget om antallet af kursister fra Kenyas forsvar endnu. Da vi senere nåede træningsområdet fik vi at vide, at der kom 16 elever, så det måtte blive to-turnus undervisning med GRP størrelse. Det viste sig dog, at tallet skulle blive væsentligt større – og ved afslutningen var der 37 elever!

Vi linkede op med vores engelske medinstruktører – seks repræsentanter fra 40 Commando Royal Marines (fire sergenter, én Sgt Major og én Major) nogle erfarne drenge, med flere missioner i rygsækken. Vi drog afsted i fem Land Rovers – ad veje af temmelig tvivlsom karakter – mod byen og træningsområdet

ISIOLO ca. 400 km nord for Nairobi, dvs. på den nordlige side af Mt Kenya og ækvator.



Turen fra Nairobi til træningsområdet.

På vejen til vores hjem for de næste 14 dage fik vi en overnatning i Ashnils Safari Lodge, som ligger i reservatet Buffalo Springs, hvilket til vores held også inkluderede en 4 timers safari i solopgangen. Det var en fantastisk bonus oplevelse.



Vores teltlejr.

Da vi ankom til lejren, indrettede vi os i tilknytning til en opstillet kullisseby, lavet af 20 fods containere, lidt i stil med "Brikby"



Luftfoto af containerby.

Vi to danskere kom til at bo sammen i et iglo-telt. Vores POC Capt Pete Lewis fra BPST havde hyret en afrikansk kok (John), som skulle blive vores kulinariske livline under opholdet på savannen.

Klimaet ved ISIOLO var betragteligt anderledes end det vi oplevede i Nairobi – regn og ca. 18°. Vi var nu nord for ækvator og grundet Mount Kenya og højdeforskellen var her et helt andet klima. Savannen mod nord ligger i 1300 m højde, hvorimod bjergpartierne omkring

Nairobi ligger i ca. 2000 m. Der er regntid i Østafrika i perioden marts – maj, hvor mængden af regn ofte forårsager overskyllede veje med trafikale vanskeligheder til følge. De 14

dage vi boede på savannen så vi dog ikke skyggen af regn og dagstemperaturen steg løbende fra 28 – 35 grader.



Safari i Buffalo Springs.



Undervisning.



De Kenyanske soldater:

Vi modtog de Kenyanske soldater og konstaterede hurtigt at niveauet af deres engelske sprogfærdigheder var meget varieret; men generelt godt. De var super motiverede, og trods manglende uniformsdele, revnede støvler og sparsom udrustning, gik de på med krum hals.

Hovedparten var korporaler; men der var også både konstabler og sergenter. Flere af de ældste havde erfa-

ringer fra tidligere indsættelser i f.eks. Somalia, men kun få havde kendskab til C-IED begrebet og de bagved liggende foranstaltninger.

Vi nedjusterede forventningerne, således at kun de bedst egnede blev uddannet til "Train The Trainer". Resten modtog grundlæggende C-IED UDD sammen med patruljeuddannelsen. Undervisningen blev gennemført under et særdeles godt samarbejde med de engelske instruktører.

Soldaterne havde generelt kun ringe kendskab til anvendelse af minesøgere og vores fokus blev derfor primært lagt på C-IED begreberne, CAGE, 4C, formationer, GSA (ground sign awareness) og ”Confirmation Drill”. Der var dog en enkelt kursist fra Kenyas ingeniørtropper, som havde C-IED erfaring. Han havde graden: Senior Sapper – noget vi måske skulle overveje at indføre ved IGR?

Dagene var bygget op omkring morgenappel 07.30, våben inspektion og opdeling i turnus hold, herefter uddannelse frem til mørkefald ca. 18.00. Teoriundervisning foregik i ”klasseværelset”, som var skyggen

fra et stort træ. Enkelte aftener blev brugt på føreruddannelse i vores teltlejr, som var det eneste sted med lys. Vi fik begge stor ros for vores engagement dels gennem C-IED uddannelsen; men også fordi vi bidrog til den øvrige uddannelse i ”Urban fighting” og ”FIBUA” (Fighting In Build Up Areas), primært som moment styrke samt opstilling af handleaner.

Ved slutningen af kurset blev der taget et holdfoto og holdt en lille reception, hvor chefen for den lokale infanteriskole udleverede kursusbeviser.

Holdfoto kort før afsked.



Turen som helhed var en super god oplevelse både tjenstligt og personligt.

Det er absolut et bidrag vi syntes IGR skal fortsætte med at stille som støtte til kampen mod terrorister i Somalia.

Vi vil afslutningsvis ønske kommende instruktørhold rigtig god fornøjelse i det afrikanske.

Hans og Henrik.

Bestyrelsen

Formand	Per Amnitzbøl Rasmussen Tlf.: 4035 1333, e-mail: formand@fnmuseet.dk
Næstformand	Stig Ødorf Tlf.: 2269 7724, E-mail: naestformand@fnmuseet.dk
Kasserer	Jan Amnitzbøl Krusell Tlf.: 2463 6269, e-mail: kasserer@fnmuseet.dk
Sekretær	Jens Søndergaard Tlf.: 2235 9509, e-mail: sekretaer@fnmuseet.dk
Kustoder	Knud Spangsø Tlf.: 8641 2065, e-mail: kustoder@fnmuseet.dk
Bestyrelsesmedlem	Frede Jønson Tlf.: 4050 0759, e-mail: fj@fnmuseet.dk
Bestyrelsesmedlem	Ole Stokholm Pedersen Tlf.: 2062 6794, e-mail: osp@fnmuseet.dk
Suppleant	Jørn Hvenegaard Christiansen Tlf.: 2076 6889, e-mail: joernhvenegaard@gmail.com
Suppleant	Leni Hansen Tlf.: 2650 4031, e-mail: evilhansen@hotmail.com
Suppleant	Steen "Fynbo" Hansen Tlf.: 4222 1948, e-mail: steenfynbo@gmail.com

Præsidiets

Formand	Oberst Jens Hvid Lønborg
Næstformand	Oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg (varetages af politiinspektør Verner Petersen, Kolding politi) Generalmajor Flemming Mathiasen Brigadegeneral Peter Kølby Pedersen Oberst Kurt Bache Oberst Kurt Mosgaard Oberst Palle Mikkelsen Landsformand Niels Hartvig Andersen, De Blå Baretter

Ambassadører

Robert K. Jakobsen	Lorenz Asmussen	Bent Agger
---------------------------	------------------------	-------------------



De Blå Baretter

Den Danske Internationale Veteran Organisation
Protector H.K.H. Prins Joachim



Kære medlemmer af FN-museet, Danmarks eneste og største Veteranmuseum for Danmarks Veteraner.

Alle vi i De Blå Baretters (DBB) - Danmarks Internationale Veteranorganisation har heldigvis også haft et forrygende godt veteranår med mange nye og givtige aktiviteter, der bl. a. mange positive ting har medført mere synlighed lokalt og over det ganske land. Det har sammen med hårdt arbejde fra de 19 lokalafdelinger betydet, at vi har fået stoppet medlemsafgangen og nu er på et historisk højt medlemstal, nemlig 3.200. Denne vækst i medlemsskaren håber jeg selvfølgelig vil fortsætte, og derfor har vi også længe gået og barslet med et nyt navn til landsforeningen, som ikke udelukker nogen, men samler ALLE veteraner, uanset farven på baretten eller det mandat, som man var udsendt med, enten som soldat, politimand M/K, fra Beredskabsstyrelsen eller andre ressortministerier. Vi er alle ligeværdige veteraner. Så derfor vil vi på vores repræsentantskabsmøde i april arbejde på, at alle vil godkende vores forslag til nyt navn, nemlig: **Danmarks Veteraner**. I den nære fremtid vil vi aktivt indgå i servicechecket af Veteranpolitikken og her vil vi kæmpe for flere Veterancafeer, få de sidste kommuner med til at markere den nationale flagdag og at få mange flere kommuner til at få en veterankoordinator, der kan hjælpe veteranerne rundt i kommunernes mangeartede servicestruktur og få forsvaret til at blive bedre til at uddanne soldaterne i psykisk robusthed – inden de tager afsted på mission. Vi vil også gerne gøre en aktiv indsats for at hjælpe forsvaret, hvor det giver mening, som vi sammen gjorde det ved pakningen af mere end 26.000 medaljebreve med den nye 1948 – medalje.

Allerede fra 1. januar 2016 ændrede Kammeratstøtteordningen, der jo som bekendt er en meget vigtig del af DBB, navn til det mere moderne og sigende navn: **Veteranstøtten** Samme gode produkter – bare et andet navn. Som de fleste af jer også har noteret, fik **Veteranstøtten** mulighed for at få endnu en barak til vores aktiviteter for veteranerne og deres pårørende, så vi nu råder over både H15 og H16 med i alt ca. 50 gode værelser og moderne undervisningslokaler. Det forventer vi os meget af, nemlig en stigning fra 1.000 til 2.000 overnatninger og et endnu tættere samarbejde med FN-museet og ikke mindst de mange gode kustoder. Flere besøgende til **Camp Frøslev** giver garanteret også flere besøgende til FN-museet. Vi kalde H15 og H16 for **Camp Frøslev**, som nu skal være vores flagskib for alle aktiviteter for veteranerne. Jeg håber, at I vil være med til dette.

Hvis vi kan få flere veteraner organiseret i Landsforeningen og I omkring FN-Museet, som det eneste sted i Danmark, kan vise og fortælle om veteranernes hverdag og de mange spændende historier fra missionerne, så er jeg sikker på, at vi har indgået en meget effektiv pagt, der vil kunne skabe mange gode resultater fremover for os alle. Med den fantastiske bestyrelse for FN-museet, støttet af et godt præsidium, nogle gode kustoder og en stor støtteskare, er der god grund til at se lyst på fremtiden. Jeg vil også hermed sige en stor tak til bestyrelsen for et godt og inspirerende samarbejde til gavn for veteranerne og deres pårørende. Lad os fortsætte det gode samarbejde og yderligere udbygge vores fællesskab omkring veteranerne og deres pårørende på alle fronter.

Med venlig hilsen og ønsket om et godt og lykkebringende Veteranår.

Niels Hartvig Andersen/Landsformand DBB.